



WATER, WIND EN ZEILEN CHARTERS VAREN ZOALS VROEGER EN MEER

Zeilen in het Gouden licht

Twee dagen zeilen en schilderen op de Oosterschelde

Welkom aan boord

De schipper Henk Dijkema, zijn vrouw Cora van de Koppel en de scheepsmaat heten u van harte welkom aan boord van de Stoere eenvoud. Gedrieën nemen zij u graag mee in hun passie: het varen onder de bruine zeilen van een 115 jaar oud vrachtschip



Het schip



De Stoere Eenvoud is een Zuid-Hollandse Paviljoentjalk. In 1905 als zeilend vrachtschip gebouwd onder de naam 'De Verwisseling'. In 1934 werden mast en zeilen verwijderd en werd een 40 pk, één cilinder, motor geplaatst. De naam werd veranderd in Zeelandia en met als thuishaven St. Annaland werden voornamelijk bulkgoederen vervoerd over de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Stroom.

In 1977 werd het schip weer in haar oude luister hersteld. Ze werd weer voorzien van mast, tuigage en zwaarden.

Het ruim werd ingetimmerd als passagiers-accommodatie met een grote gezamenlijk leefruimte en 15 slaapplekken. En zo ontstond een stoer en sfeervol zeilend passagierschip, waarmee nu al 40 jaar gasten enthousiast worden gemaakt voor het varen onder de bruine zeilen van historisch varende erfgoed.

Stoer en Eenvoudig

Stoere Eenvoud staat voor een beleving die het beste te omschrijven valt als: Terug naar de basis. We hebben geen luxe hutten maar de kooien slapen prima. Aan de grote houten stamtafel benedendeks kunnen we gezellig zitten en luisteren naar elkaars verhalen, lezen of spelletjes doen. Op het schip is het soms hard werken om de zeilen te hijsen, de schoten en bakstagen aan te halen of de zwaarden te bedienen bij het overstag gaan. Alle lieren worden met de hand bediend.





Zeilen op zo'n grote Tjalk is hollen en stilstaan. Bij overstag manoeuvres is het alle hens aan dek. Op andere momenten is er alle tijd om te genieten van de stilte, de natuur, het water en elkaar. De maaltijden aan boord zijn Stoer en Eenvoudig maar bovenal lekker en gezond. Stampotten, pastaschotels, stevig gevulde soepen, alles in eigen keuken bereid.

Programma

Hollandse wolkenluchten, inspirerende kustlijnen en pittoreske stadsgezichten. Eeuwen lang dé inspiratie voor landschapsschilders. We brengen het in dit weekend allemaal voor u samen.

Astrid Honcoop

Als blijvende herinnering aan dit creatieve weekend neemt u een door uzelf vervaardigde landschapsschilderij mee naar huis. U wordt daarbij begeleid door beeldend kunstenaar Astrid Honcoop

Astrid studeerde aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Na het basisjaar, waarin alle technieken aan bod komen, heeft ze voor het vak grafisch ontwerp gekozen. En hoewel ze daar haar beroep van heb gemaakt is de passie voor het schilderen altijd blijven bestaan.

Deze passie deelt graag met anderen. Met haar Bakfietsatelier (www.bakfietsatelier.nl) geeft ze uiteenlopende cursussen en workshops en weet ze zowel beginnende als gevorderde 'kunstenaars' te inspireren om het onbekende talent uit zichzelf naar boven te halen.



Zaterdag

Om 10.00 uur verwachten wij u aan boord van de Stoere Eenvoud in de Oude Handelshaven van Tholen.

Als we compleet zijn steken we van wal en zetten we koers naar de Bergsediepsluis. Na de sluis komen we op de Oosterschelde. De Oosterschelde is een getijdenwater. Het verschil tussen eb en vloed is ca 3 á 3,5 meter. Na het passeren van de sluis gaan de handen uit de mouwen en de zeilen omhoog. Afhankelijk van wind en tij bepalen we onze koers richting Zierikzee



Rond de middag serveren we een uitgebreide lunch.



Aan het eind van de middag passeren we de monumentale Zeelandbrug. Daarna doeken we de zeilen op en kan de borrel op tafel.

Ca 16.30 uur meren we af in Zierikzee.

Terwijl u een wandeling door dit sfeervolle stadje maakt bereiden wij de avondmaaltijd. Na het eten maken we weer los en varen we terug naar de Oosterschelde.

We zoeken een mooie ankerplek met het zicht op de kustlijn van Schouwen Duiveland en de contouren van het stadje en installeren ons aan dek om geïnspireerd door de aanwijzingen en technieken van Astrid in het gouden licht van de ondergaande zon een prachtig landschapschilderij te maken.

Als de zon onder is en de maan zich voorzichtig laat zien ronden we de kunstwerken af. We genieten nog even van de volle maan onder het genot van een welverdiende borrel. Dan heffen we het anker en zoeken onze ligplaats in Zierikzee weer op

Zondag

We beginnen de dag uiteraard met een stevig ontbijt aan boord. Eieren, gebakken spek pannenkoekjes. U zegt het maar.

Voor de liefhebbers maken we nog een mooie wandeling door het nabijgelegen natuurgebied



Dan maken we weer los en richten de steven weer richting de Zeelandbrug. Terug naar Tholen Onderweg serveren we weer een uitgebreide lunch.



Rond 16.00 uur hopen we weer terug te zijn bij de Bergesdiepsluis. De zeilen worden weer opgedoekt en het laatste stuk naar Tholen komt de borrel weer op tafel met een uitgebreide kaasplank.

Ca 17.00 uur zijn we weer terug in de haven.

Maximaal 10 deelnemers. De tocht gaat door bij minimaal 8 inschrijvingen

Prijs € 240,- pp

Prijs is inclusief:

- *Koffie/thee, lekkernij*
- *Ontbijt met gebakken eieren en spek*
- *2 x uitgebreide lunch*
- *Stoer avond diner*
- *fruit, frisdranken gedurende de beide dagen dagen*
- *Bier, wijn, schippersbitter en uitgebreide kaasplank tijdens de borrels*
- *Overnachting op een gedeelde slaapzaal op basis van zelf meegebrachte slaapzak. (hoeslaken, kussen en kussensloop zijn voorzien).*
- *Workshop schilderen incl benodigde materialen*

Welkom aan boord

Cora van de Koppel, Henk Dijkema en Henk van Ewijk